

FORESPØRGSEL TIL MUNDTLIG BESVARELSE O-xxx/09
jf. forretningsordenens artikel 115
af Eva Joly for Udviklingsudvalget
til Kommissionen

Om: Følgerne af den internationale økonomiske og finansielle krise for udviklingslande og udviklings samarbejde

G20-lederne erkendte de uforholdsmæssige følger af den internationale økonomiske og finansielle krise for de sårbare mennesker i de fattigste lande og G20-landenes kollektive ansvar for at afbøde de sociale følger af krisen. De bekræftede endvidere de givne tilsagn om støtte og gav løfte om nye ressourcer - en betydelig forøgelse af krisestøtten og flere ressourcer til social beskyttelse i de fattigste lande. Medens 82 % af IMF's seneste låneressourcer er gået til det europæiske område, er kun 1,6 % gået til landene i Afrika. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at sikre, at flere af disse midler når frem til de fattigste lande? Medens en effektiv reaktion på krisen ville kræve nye og store ressourceindsamlingsindsatser, er det blevet overladt til Verdensbanken at reagere med sine egne eksisterende ressourcer og faciliteter. Endvidere er mange af de meget fattige lande lige netop de lande, som løber den største risiko i forbindelse med den internationale finansielle krise, men det er usandsynligt, at de vil få støtte fra enten IMF eller Verdensbanken, da de ikke er i stand til at opfylde kravene til låntageres kreditværdighed og ikke kan opvise "gode resultater".

Hvilken strategi følger Kommissionen for at imødekomme disse landes behov?

Den internationale reaktion på krisen understreger problemerne med Bretton Woods-institutionerne, der ikke var i stand til at hjælpe de mest trængende udviklingslande. Hvorledes agter Kommissionen at fremme reformerne af disse institutioner for at sikre, at lavindkomstlandene får større indflydelse og præsens, og at forståelsen for deres behov øges?

Kommissionen agter at fremskynde betalingen af 8,8 mia. euro i udviklingsstøtte, budgetstøtte og finansiering af landbruget med henblik på øjeblikkelige foranstaltninger og har foreslået 500 mio. euro som hjælp til sociale udgifter i udviklingslandene via en *ad hoc* sårbarheds-FLEX-mekanisme. Ville det ikke være hensigtsmæssigt, om der fokuseres på budgetstøtte inden for områderne sundhed, anstændigt arbejde og uddannelse og finansiering af infrastruktur, sociale tjenester og grøn vækst i form af sektororienteret budgetstøtte? Hvorledes vil Kommissionen udfylde de finansieringshuller i fremtiden, der skyldes fremskyndelse af budgetstøtten på indværende tidspunkt?

Omfanget af den offentlige udviklingsstøtte er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme de enormt øgede behov i udviklingslandene som følge af krisen. Hvilke forslag vil Kommissionen forelægge til innovative støttemekanismer for at afhjælpe dette problem?

Indgået: 03.09.2009

Videresendt: 19.08.2009

Besvarelsesfrist: 19.08.2009