

**TOESPRAAK  
VAN PAT COX, VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT  
BIJ DE PLECHTIGE ONDERTEKENING VAN HET TOETREDINGSVERDRAG**

Toen wij een week geleden in het Europees Parlement met een overweldigend positieve uitslag de stemmingen in het kader van de instemmingsprocedure hebben afgerond over de tien kandidaat-landen die hier vandaag het Toetredingsverdrag hebben ondertekend, was tastbaar het gevoel aanwezig dat het ging om een ontmoeting met de Europese geschiedenis waarbij wij als bevoorrechte generatie gekozen Europese volksvertegenwoordigers door onze stemming als getuigen optraden.

Vandaag zetten wij hier in Athene, de wieg van de Europese democratie, een beslissende stap voorwaarts op onze gezamenlijke tocht naar een Europese Unie en een continent dat één geheel is.

Wij staan voor de uitdaging om door middel van de Conventie over de toekomst van Europa en door de invulling die wij aan ons beleid geven, onze nieuwe, het gehele continent omvattende mogelijkheden optimaal te benutten.

Door ons in te zetten voor een Europa van waarden dragen wij een gemeenschappelijk ideaal uit.

Dat ideaal wordt gesymboliseerd door de Europese vlag. De op een klok gelijkende cirkel bestaande uit twaalf gouden sterren op een blauwe achtergrond vertegenwoordigt het ideaal van een Europa dat zich in de loop van de tijd verder ontwikkelt.

De heraldiek leert ons dat de cirkel het zinnebeeld is van volkomenheid en volledigheid, waarin het Europese ideaal van eenheid en harmonie besloten ligt.

De twaalf sterren hebben betrekking op de uren van de dag en de maanden van het jaar en verwijzen daarmee naar vooruitgang en voorwaartse beweging in de tijd.

De cirkel is open en niet gesloten en verbeeldt dus niet alleen hetgeen is verwezenlijkt, maar ook hetgeen nog moet worden bereikt.

In 1990 heeft Vaclav Havel in een toespraak in Straatsburg gezegd: "Voor mij zijn de twaalf sterren in uw embleem niet de uitdrukking van de trotse overtuiging dat Europa voor een hemel op aarde zal zorgen. Er zal nooit een hemel op deze aarde bestaan. Mij herinneren die twaalf sterren eraan dat de toestand in de wereld erop vooruit zou kunnen gaan als wij af en toe de moed hadden omhoog te kijken naar de sterren".

Juist vandaag, op een moment in het bestaan van ons oude werelddeel waarop wij ons gehavende verleden aan de geschiedenisboeken toevertrouwen, is het mijn voorrecht om namens het Europees Parlement te operen dat dit een ogenblik is om naar de sterren te kijken.