

SKRIFTLIG FRÅGA E-0481/02

från Marie Isler Béguin (Verts/ALE), Nicole Fontaine (PPE-DE), Catherine Guy-Quint (PSE), Lucio Manisco (GUE/NGL), Catherine Lalumière (PSE), Ari Vatanen (PPE-DE) och Elisabeth Schroedter (Verts/ALE)
till rådet

Angående: De östeuropeiska republikernas deltagande i gemenskapens utbildningsprogram

Allt fler ungdomar i Europeiska unionen deltar i EU:s utbildningsprogram, t.ex. Sokrates, Ungdom och Leonardo da Vinci, vilket ger dem större motivation. Dessa program, som främjar kulturutbyte och ett gemensamt utbildningsområde, bidrar till att utveckla en gemensam europeisk medvetenhet och identitet, och följaktligen också ökad förståelse och delade erfarenheter.

Med anledning av EU:s utvidgning har dessa tre program utökats till att även omfatta kandidatländerna i Central- och Östeuropa, de associerade länderna (Efta–EES) och Turkiet.

Denna utvidgning av programmet – som redan har påbörjats – skapar en ny östgräns för EU mot republikerna Ukraina, Vitryssland och Moldavien. De betraktas ännu inte officiellt som kandidatländer men tillhör odiskutabelt det europeiska området och den europeiska identiteten. Deras strävan att närma sig EU har dessutom bekräftats av Vitrysslands, Moldaviens respektive Ukrainas ledare och regeringar.

I och med den stundande utvidgningen kommer unionen allt närmare dessa länder som ännu ligger utanför EU. Är det inte en lika naturlig som strategisk följd av detta att också programmen (dvs. Sokrates, Ungdom och Leonardo da Vinci, men även andra såsom Kultur 2000 och Jean Monnet-professorerna) måste utvidgas – såväl till sin helhet som till de olika delarna – till att omfatta medborgarna i Ukraina, Vitryssland och Moldavien vilka för närvarande endast kan dra nytta av Tempus, ett program som för övrigt är begränsat?

Anser inte rådet att en sådan utvidgning av det europeiska utbildningsområdet skulle driva på integrations- och harmoniseringsprocessen i Europa, och att den skulle bidra till att medvetandegöra dessa tre östeuropeiska republikers yngre befolkningsgrupper, vilka kommer att utgöra nästa generations civila samhälle och dess ledare?

Är rådet redo att för vart och ett av programmen anslå en budget som särskilt är avsedd för de tre nämnda republikerna och som tar hänsyn till och kompenserar de ekonomiska skillnaderna mellan dessa länders befolkningar och dem i medlemsstaterna och i de associerade länderna, med tanke på att det rör sig om en marginell extra kostnad för dessa program som redan omfattar över trettio olika länder?