

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-6029/07
van Lydie Polfer (ALDE)
aan de Commissie

Betreft: Voorstel van de heer Sarkozy tot het instellen van een 'comité van wijzen' voor de toekomst van Europa

De president van de Franse republiek, de heer Sarkozy, heeft tijdens de toespraak die hij de afgelopen week in het Europees Parlement te Straatsburg hield, nogmaals het idee aangedragen een 'comité van wijzen' in te stellen die zich zou moeten bezighouden met de vraag welke wegen de Europese Unie in de toekomst wil bewandelen en wat de doelstellingen van Europa zijn.

Frankrijk heeft de oprichting van een dergelijk 'comité van wijzen' die over de toekomst van Europa moeten nadenken, als voorwaarde gesteld voor het voortzetten van de onderhandelingen in het kader van het uitbreidingsproces van de EU.

In dat verband zou ik de Commissie de volgende vragen willen voorleggen.

- Hoe staat de Commissie tegenover het idee een dergelijk 'comité van wijzen' in het leven te roepen?
- Is de Commissie niet bang dat de bevoorrechte rol die zij zelf in deze materie speelt, daardoor in het gedrang komt?
- Hoe zou de samenstelling van een dergelijk 'comité van wijzen' er uitzien?
- Hoe zou het mandaat van het comité omschreven moeten worden?
- Zou dit comité zich niet eerder op institutionele kwesties moeten concentreren in plaats van op de vraag of toekomstige uitbreidingen gewenst zijn?