

**Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0213/2010  
aan de Raad**

Artikel 115 van het Reglement

**Catherine Grèze**

**Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Livia Járóka, Renate Weber, Alexander Alvaro, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Eva-Britt Svensson, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Thomas Händel, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Andrey Kovatchev, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Mariya Nedelcheva, Nadezhda Neynsky, Rovana Plumb, Raül Romeva i Rueda, Jutta Steinruck, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Rui Tavares, László Tőkés, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Gabriele Zimmer**

Betreft:      Officiële erkenning door de EU van de genocide op de Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog

Overall in Europa lijdten de Roma onder discriminatie en uitsluiting: zij zijn vaak het doelwit van racistische uitlatingen en aanvallen, pesterijen door de politie en ontkenning van hun fundamentele rechten. De discriminatie van de Roma is wijd verspreid in alle geledingen van de samenleving, vooral in het onderwijs, de werkgelegenheid, de huisvesting en de gezondheidszorg.

Het gebrek aan kennis in het grootste deel van de samenleving over de geschiedenis van de Roma draagt in aanzienlijke mate bij aan het nadeel waar de Roma het slachtoffer van zijn en vormt bovendien een belemmering voor hun integratie in de Europese Unie.

Weinigen beseffen dat de Roma tijdens de tweede wereldoorlog, net als de joden, om racistische redenen door het Nazi-regime zijn onderdrukt; tienduizenden Roma zijn in de bezette Oost-Europese gebieden vermoord, duizenden ervan in uitroeiingskampen. In bezet Europa werden zij vervolgd, hoewel het lot van de Roma van land tot land verschilde.

Enkele EU-lidstaten, zoals Duitsland in 1982, hebben de genocide op de Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog al erkend. Officiële erkenning door de Europese Unie zou van historische betekenis zijn voor alle leden van de Roma-gemeenschap en voor Europa.

Op 27 januari 2011 wordt de bevrijding van Auschwitz herdacht. Deze dag biedt een historische kans om de Europese burgers te herinneren aan de wrede heden van de Holocaust en eer te bewijzen aan alle slachtoffers van het Nazi-systeem.

Meent de Raad niet dat de Roma het recht hebben op erkenning door de Europese Unie van hun tragische geschiedenis? Wat is de Raad van plan om ervoor te zorgen dat de Europese bevolking beter op de hoogte is van de geschiedenis die zij met de Roma gemeenschappelijk heeft?

Ingediend: 15.12.2010

Doorgezonden: 16.12.2010

Uiterste datum beantwoording: 6.1.2011