

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3367/07
van Paul Marie Coûteaux (IND/DEM)
aan de Commissie

Betreft: Moord op een personeelslid van het DG externe betrekkingen in Marokko

Op 18 september 2006 werden de raad in de delegatie van de Europese Commissie in Marokko, de heer Alessandro Missir de Lusignan (van Italiaanse nationaliteit) en diens vrouw (van Belgische nationaliteit) op brute wijze vermoord in hun villa in Rabat. De omstandigheden waarin deze halsmisdaad werd gepleegd waren bijzonder weerzinwekkend, vooral wegens de aanwezigheid in huis van de vier thans wees geworden jonge kinderen van het echtpaar, waarvan de oudste getuige was van de doodstrijd van zijn ouders.

Na een onderzoek, dat snel lijkt te zijn afgerond, is de Marokkaanse politie tot de conclusie gekomen dat het ging om een inbraak die ontvaard is in moord. Heel wat aanwijzingen doen evenwel vragen rijzen omtrent het werkelijke motief. Hoe valt te begrijpen dat de inbreker de slaapkamer van het echtpaar is binnengegaan als het alleen maar om diefstal ging? Hoe valt te verklaren dat de bewaker die dag bij wijze van uitzondering afwezig was? Wat is het verband met de opwinding die heerste in het land enkele dagen na de toespraak van Z.H. Benedictus XVI in Ratisbonne en die de pauselijke nuntius er zelfs toe heeft aangezet de katholieken van Rabat te ontraden die dag naar de kathedraal te gaan?

Wat de motieven en omstandigheden ook mogen zijn, het zou mij verbazen als dit drama onopgemerkt zou blijven. Het is vooral verbazingwekkend dat de Commissie hierover niets heeft meegedeeld aan het Europees Parlement of tenminste aan de leden van de Commissie buitenlandse zaken.

Kan de Commissie ons enerzijds opheldering verschaffen over dit drama en anderzijds over het steeds lastiger wordende probleem van de veiligheid van talrijke ambtenaren van diverse nationaliteiten die in de bureaus van de Commissie in het buitenland werken?